



Skolbladet

För medlemmar i Föräldraföreningen vid Ballingslövs Skola



Välkomna...

...till andra numret av Skolbladet. Vi har fått många positiva reaktioner på vårt första nummer, vilket vi gläds åt. Bladet har denna gång fått ett nytt format och medverkan ifrån barnen i skolan. Vi tar tacksamt emot förslag på förbättringar, bidrag och tips på innehåll till kommande nummer. Nästa Skolblad kommer ut i början av nästa termin.

Vi föräldrar vill alla naturligtvis våra barns bästa. Det finns många medel för att förverkliga våra mål, och också många mål att förverkliga. Vi tror att föräldraföreningen kan vara *ett* medel för att nå målet att göra våra barns skolgång roligare, tryggare och lättare. Vi tar lätt vår fina skola för givet, men det är viktigt att vi gör vad vi kan för att stötta skolan, lärarna och barnen.

Eftersom det är vi föräldrar som är föreningen och som tillsammans ska avgöra vilka mål vi vill nå och med vilka medel, ska vi till hösten försöka skicka ut en enkel enkät till alla medlemmar. Hur kan vi få in pengar och vad vill vi göra med dem? Vad kan föreningen bidra med för att öka sammanhållningen mellan eleverna (och mellan föräldrarna)? Vad kan vi göra för att förgylla barnens skolgång? Vill vi ha föreläsare till skolan någon gång per termin? Pyssekväll klassvis? Skridskobyteskväll? En skolfest? Brännbollsturneringar? Eller är föreningens nuvarande aktiviteter just de vi vill

ha? Det är OK att börja fundera redan nu, och det är också OK att ta kontakt med klassförälder, styrelse eller Bladets "redaktör" Helena på tel. 411 44 och diskutera nya fräscha idéer redan nu!

Aktiviteter i maj

Vårstädning vid Sjömellet

Lördagen den 8 maj träffas vi vid Sjömellet klockan 9 för att hjälpas åt att vårstäda, vi räfsar och plockar skräp. Eftersom vi är många som hjälps åt går det ganska fort i det förhoppningsvis fina vårvädret och därefter fikar vi och grillar korv med medhavd matsäck. I år ska vi också ha en av barnen efterlängtat brännbollsmatch mellan barn och föräldrar.

Detta gör vi nu inte bara för att vi vill få tillfälle att träffas och ha trevligt och för att vi vill att det ska vara snyggt på vår närmsta badplats inför sommaren. Barnen lär sig också ta ansvar för offentliga platser och ser föräldrarna föregå med gott exempel. Vi tjänar dessutom 10 000 kronor till vår förening, pengar som oavkortat går till våra barn och deras skola.

Packa fikakorgen, ta med varsin kratta och gott brännbollshumör. Vid vackert majväder medtag eventuellt solhatt, annars är det gummistövlar och regnställ som gäller!!



I maj kommer det sedan ut ett schema för sommaren där varje familj får sig tilldelat en vecka då de tillsammans med en annan familj har ansvar för att det är snyggt och prydligt vid Sjömellet. Eftersom det är två familjer per vecka betyder det att man åker upp till badplatsen två, tre gånger den veckan och plockar upp det skräp som eventuellt ligger där. Passar inte veckan får man byta sinsemellan, men det är viktigt att vi alla ställer upp och bidrar så att vi får behålla uppdraget ifrån kommunen, för det är lättförtjänta pengar – var och ens arbetsinsats blir ju väldigt liten.

Fisketävlingen 20/5

På Kristi himmelsfärdsdagen anordnar föräldraföreningen tillsammans med F-1-2:an traditionsenligt en fisketävling uppe vid Sjömellet. Barnen fiskar - störst (eller flest?) fiskar vinner priser. Tipsrunda och korvgrillning med medhavd fikakorg. Mer information kommer senare.

Valborg 30/4

I år kommer Ballingslövs skolas föräldraförening att tillsammans med byalaget att vara medarrangörer vid valborgsfirandet i Ballingslöv. Samling från klockan 18 vid Nils Hanssons backe, (ring 0709-201936 om du behöver vägbeskrivning). Brasan tänds runt klockan 20, det går bra att ta med egen fikakorg eller korv för grillning. Det blir lekar och möjlighet till ponnyridning och försäljning av kaffe, korv och godis.

Disco för F-1-2:an

7 maj klockan 18.30 blir det disco för klass F-1-2:an i gymnasalen på skolan. Nästa års F-klass kommer att bli inbjudna till discot för att barnen redan nu ska få chans att lära känna varandra.

Kamratstödjarna

På vår skola finns kamratstödjare som ingår som en del av de förebyggande åtgärderna i skolans handlingsplan mot mobbing. Övriga förebyggande åtgärder är "Veckans kompis", rastvakter, etik- och moralprojekt och gemensamma aktiviteter för alla elever för att stärka sammanhållningen, som badresa, temadagar, teaterbesök, disco, isbanebesök osv.

Kamratstödjarna är elever i 5-6:an som själva väljer att vara med för att på olika sätt förebygga och stoppa mobbing, skapa trygghet och lugn på rasterna. Med särskilda kamratstödjarjackor går de runt på skolgården på rasterna och är en "aktiv, schysst kompis" som de andra barnen kan ta kontakt med om de behöver hjälp. Kamratstödjarna har tystnadsplikt och får inte föra vidare det de får höra i förtroende.

De ska vara ett stöd och förebild för framförallt de små barnen på skolan, och ta kontakt med dem som är utanför eller ledsna. De ska också vara ett stöd för rastvakterna och berätta för lärarna om de ser någon som far illa, blir retad eller är utanför.



I år heter kamratstödjarna Ellinor, Matilda, Ida, Emelie, Mikaela, Conny, Sophie, David, Matilda, Caroline och Camilla. De gör ett jättebra jobb för hela skolan!! Bladet frågade kamratstödjarna varför de tycker att det är viktigt att vara kamratstödjare, och vilken nytta de upplever att de gör:

- Jag är kamratstödjure för jag vill hjälpa barn på skolgården så alla mår bra. Jag vet hur det känns att vara utanför så jag kollar efter barn som står ensamma.
- En kamratstödjure kan sätta fart på gungan. De kan även göra så att ingen är utanför. Om någon bråkar kan man "stoppa" dem.
- Jag är kamratstödjure för att de inte ska bråka och att det inte är någon som ska bli mobbad. Det är bra att ha kamratstödjure för att ingen ska gå själv mm. En kamratstödjure kan hjälpa till med att alla ska må bra på vår skola.
- En kamratstödjure ser till att alla får vara med och att ingen blir utanför. Om någon kommer och berättar en hemlighet så håller jag tystnadsplikt.
- Det bästa med att vara kamratstödjure är att få hjälpa dom mindre barnen. Och man får ha så fina jackor eller västar. Vi ser till så att alla barnen mår bra på rasten. Vi försöker se till så att ingen blir utanför.

Vi har också frågat barnen i F-1-2:an vad de tycker om kamratstödjurena, och här är några svar:

- Jag fick hjälp av en kamratstödjure när jag hade ramlat. Klara 6 år.
- Jag har blivit retad, då hjälpte Conny mej.
- Det är bra med kamratstödjure. Jag vill att dom ska seta fart på snuran för det gör dom inte så ofta. Amanda F.
- Jag tycker att dom är bara på ena sidan av skolgården. Därför har jag ingen nytta av dom och dom går aldrig in på lekplatsen.
- Dom jelper barna på skolgården om dom är lesna och om dom är utanför. Om en boll trillar ut på vägen ska kamratstödjurena ta bollen.
- Jag tycker att kamratstödjure är bra för att dom kan jelpa en om man kesar på saj.

KAMRATSTÖDJURE VIKTOR 6 ÅR



Nytt från skolan

♥ Personalen vid vår skola genomförde helgen före påsk ett internat vid Stockeboda gård på Österlen. De arbetade med en kompetensanalys som skall ligga till grund för en handlingsplan där var och en får en individuell kompetensutvecklingsplan. Arbetet, som leds av en inhyrd konsult, gav ett gott resultat, samtidigt med en givande social samvaro. Projektet bekostas av EU-pengar.

♦ Skärtorsdagen ägnades åt en temadag med olika stationer. Eleverna delades in i blandade grupper och fick pyssla, leka och ta del av olika påsktraditioner. Alla skötte sig bra och de äldre eleverna tog väl hand om de yngsta. Många elever hade klätt sig i fantasifulla påskdräkter!

♣ Dansprojektet som började på skolan blev mycket uppskattat, men har tyvärr fått upphöra eftersom drama och danspedagogen som kom ifrån kulturskolan har blivit sjuk. Vi vet inte hur projektet kommer att fortsätta.

♠ Skolans motionslotteri med priser från föräldraföreningen är mycket populärt och nästan alla barn på skolan hade minst en lott när det var dragning två veckor före påsklovet. Projektet, som är en del av skolans hälsosatsning och går ut på att eleverna genom egna promenader på rasterna får vinstchanser i ett motionslotteri, kommer att fortsätta nästa termin.



Vi vill påminna alla föräldrar om hur viktigt det är att se till att barnen har en bra cykelhjälm och att de använder den. Det är tufft med hjälm!!

♣ På förekommen anledning vill vi också att ni talar med barnen (dina och andras - vi har gemensamt ansvar för våra barn) om att de ska cykla på cykelvägen till och från skolan. Barnen ska heller inte stanna kvar på skolgården för att leka efter skolans slut, utan åka hem direkt efter skolan.

Studieresan till Lund och Malmö

Föräldraföreningen betalade bussen till 3-6:ornas studiebesök i Malmö och Lund 9 mars, och här nedan kommer två redogörelser för barnens upplevelser genom Oskar i 4:an och Denise i 6.an.

Malmöresan

Vi i 3-4:an och 5-6:an åkte på en studieresa. Först åkte vi till Lund och släppte av 5-6:an. Sen åkte vi i 3-4:an till Malmö. Vi började med att Håkan guidade oss på Malmöhus Museum. Vi kollade på medel-tidsutställningen. Efter fikan tittade vi på nattdjuren och fiskarna. Sen delade vi upp oss i två grupper. Den ena gick och såg på dinosaurieutställningen. Den andra gruppen gick till Malmös tekniska museum. Där var en ubåt som man fick gå in i. Det var häftigt. Sen gick vi och kollade på flygplan och gamla motorcyklar.

Av: Oskar Ipsen.

5-6:ans studiebesök i Lund och Malmö

Vi åkte direkt till Lund för att besöka Kulturen. När vi kom in så fikade vi lite, sen fick vi en guidad tur av en museipedagog som hette Anita. Vi fick en rundtur om 1600-talet och början av 1700-talet. Efter det fikade vi igen och sen gick vi till domkyrkan. I domkyrkan visade en tant oss runt. Hon berättade historier och vi fick höra en saga om jätten Finn, sen kollade vi på uret. Det var fint och vi fick se det när det spelade.

När vi var klara där åkte vi vidare till Malmö. På vägen dit fick vi välja mellan att gå till Malmöhus museum och akvariet eller till Tekniska museet. Nästan alla röstade på Malmöhus, så vi gick dit. Där fanns det alla möjliga sorters djur, allt ifrån uppstoppade

grisslybjörnar till giftiga skorpioner. När man hade tittat klart kunde man handla i museets affär.

Sen var alla hungriga så vi satte oss i bussen och åkte till McDonald's. Där hade de redan ställt fram maten så man tog den bara och gick till kassan. Nästan alla ville gå till "lekhagen" när de hade ätit upp, men man var tvungen att vara ganska kort. De långa gjorde allt ifrån att huka sig till att smita in, men det gick inget vidare. Sen åkte vi hem och alla var både trötta, mätta och belåtna.

Av Denise Alvedahl

Årets klassföräldrar 03/04

Klass F:	Tina Bengtsson	310 89
Klass 1:	Ann-Marie Hansson	312 33
Klass 2:	Christin Persson	210 85
Klass 3:	Laila Kullberg	310 51
Klass 4:	Henrik Eneroth	411 44
Klass 5:	Henrik Mortensen	315 20
Klass 6:	Olle Jönsson	311 01

Föräldraföreningens styrelse 03/04

Ordf.	Peter Ipsen	314 64
V. ordf.	Olle Jönsson	311 01
Kassör	Lars Göran Persson	310 80
Sekr.	Laila Kullberg	310 51
Ledamot	Henrik Eneroth	411 44
	Anette Mortensen	315 20
	Christian Haglund	311 31
Supl.	Helén Johannesson	360 12
	Ulrika Johansson	311 35
Valberedn.		
	Elsie Karlsson	315 16
	Karin Persson	310 80
	Gunvor Carlsson	314 82

Styrelsen:

Olle, Lars-Göran, Henrik, Anette, Peter och Helén på styrelsemötet 7/4. Laila, Christian och Ulrika saknas på bilden.

